

OP REIS MET DE POSEIDON

Een cruise door Nederland en België

9 t/m 16 augustus 2014



De deelnemers zijn:

Evelien Vuijk, Ricky Zohlandt, Robert Brandt, Harrie Scheuerman, Mimi Evers, Jappie Meester. Ruud Haneveld

De reisbegeleiders zijn:

Bert Winkens & Els Huysing-Kok

*Varen met Tendens
Wij zijn met Tendens door Nederland en België
gevaren.*

We hebben wind door onze haren.

De Here God zal ons besparen.

*Ooster- en Westerschelde
maar wij zijn waterhelden.*

Zo gaan wij voort met onze kapitein aan boord.

De boot vaart op de waterlijn.

Varen is o-zo fijn. De kok in de kombuis.

Je voelt je op het water thuis.

Aan boord met een goed glas wijn.

Dan zal de Here God met ons zijn.



Gedicht geschreven door Rudolf

Zaterdag 9 augustus

Om 16:00 uur verzamelen we op de Rijnkade in Arnhem.

Er is regen voorspeld, maar gelukkig is het nu nog droog.

Op één mevrouw na was iedereen op tijd. Na een telefoontje werd ze alsnog gebracht. We hebben een gezellige groep, die bestaat uit 4 dames en 4 heren, met Bert en Els als begeleiders. Om 17:30 uur gingen we onderweg naar Tiel, onze eerste aanmeer plaats. We worden welkom geheten door de kapitein en krijgen een drankje aangeboden, we proosten op een goede vaart en een fijne vakantie. Daarna gaan we de hutten bekijken. We hebben 5 tweepersoonskamers op een rij. Evelien gaat samen met Ricky op een kamer, Robert gaat samen met Harry, Mimi en Alie gaan samen en Ruud en Jappie gaan samen op een kamer. Het is prettig dat we alles kunnen laten staan op onze kamers. Eén keer de koffers uitpakken en aan het eind van de reis weer inpakken. De koffers worden mooi opgeborgen, zodat ze niet in de weg staan. Na een heerlijk diner gaan de dames al vroeg naar bed, ze zijn allemaal moe. Eigenlijk zijn we dat allemaal, maar de mannen blijven nog even hangen in de salon. Zij drinken nog wat en gaan dan allemaal slapen.



Zondag 10 augustus

Bert en Els drinken om 07:00 uur een kop koffie met de bewaking en om 07:30 uur gaan Bert en Els de dames en heren wakker maken. Waar nodig is wordt er geholpen bij het douchen en aankleden. Dan gaan we fris naar de eetzaal, waar we een heerlijk ontbijt krijgen. Er is werkelijk van alles. Er staat een rustige dag op het programma. Gisteren was het erg druk geweest met kennismaken en wennen aan elkaar. Er is voor vandaag ook veel regen voorspeld, dus verder dan de loopplank, om uit te waaien, komen we niet. De lunch bestaat uit een lopend buffet. We beginnen met een soepje en de rest is niet te beschrijven, zo lekker is het allemaal. We komen om 14:00 uur in Veere aan en die middag is er gelegenheid om de Delta werken te bezoeken. We hebben echter niet zo lang de tijd en we besluiten om niet mee te gaan, omdat daar bij onze groep geen belangstelling voor is. 's Avonds hebben we een heerlijk diner, dat was ook weer top. Als we zo doorgaan moeten we volgende week naar de sportschool. Die avond is er live muziek, verzorgd door Hugo, het is erg gezellig. Evelien gaat spontaan de dansvloer op met haar 2 boefjes (dat zijn haar knuffels) en al snel volgen Mimi en Alie. Onze dames doen het prima en dat op hun leeftijd (85 jaar en 86 jaar). Door onze dames kwamen er steeds meer mensen op de dansvloer en Evelien wist het zo aan te pakken dat ze tussen deze mensen in danste. Iedereen vindt het heel leuk en ze hebben het erg naar hun zin. Het is ook wel heel schattig om te zien, met die 2 hondjes in haar armen. Ruud komt ook de dansvloer op en gaat in zijn eentje lekker dansen. Jappie wilt graag dansen met Els, nou dat lukt ook prima. Op een gegeven moment lopen we ook de polonaise met de hele groep. Daarna geeft

Harry nog een show door heerlijk mee te
dansen. Met een hapje en een drankje
was het een hele gezellige
avond.

Moe
maar
voldaan

zijn we
allemaal naar bed gegaan.



Maandag 11 augustus

Tijdens een heerlijk ontbijt komen we tot de ontdekking dat de boot stuk is. De kapitein legt uit wat er aan de hand is. Eén van de motoren blijkt kapot te zijn en moet worden gemaakt. We varen met één motor terug naar Veere en gaan dus niet naar Gent zoals de planning was. We krijgen de kans om met bussen naar Gent te gaan en krijgen een lunch pakket mee. Robert wil beslist niet mee. Er blijven nog meer passagiers achter en in overleg met de bemanning kan Robert aan boord blijven. Els benoemt hem tot hoofd beveiliging en dat vind hij prima. Eenmaal aangekomen in Gent wilden we graag naar een kasteel en dus gaan we op pad. Twee straten verder zien we een terrasje en daar ploffen we eventjes neer. Niemand wilde meer verder. Gelukkig ook maar, want na vijf minuten begon het te regenen en zijn we de kerk ingevlucht om te schuilen. Deze kerk is dan ook de enige bezichtiging geweest in Gent. Het was een mooie kerk, waar ik helaas de naam van ben vergeten. Het was wel een nadeel dat er geen toilet was. Voor een plaspauze gingen we weer terug naar het café. Daarna was het weer tijd om terug te lopen naar de bus, die ons weer terug bracht naar Veere. De bemanning stond ons op te wachten in piraten kleding. 's Avonds was er een piraten diner. De eetzaal was versierd. Dat vonden wij erg leuk. Het eten was heerlijk. Tijdens de koffie hebben we met z'n allen spreekwoorden en gezegden ingevuld en toen gingen we weer vroeg naar bed om morgen vroeg op pad te gaan.



Hoofd beveiliging in ruste



Dinsdag 12 augustus

Vanmorgen om 04:30 uur starten de motoren en vaart de boot het Albert kanaal op richting Brussel. Na het wassen en aankleden genieten wij weer van een heerlijk ontbijt. Omdat de boot door drie sluizen heen moet, varen we met een behoorlijke vaart richting Brussel. Net na de lunch komen we in Brussel aan en gelukkig komt het zonnetje tevoorschijn. Bijna gelijk na het aan meren stappen we op de bus voor een rondrit door Brussel. We hebben een goede gids in de bus en de chauffeur rijdt door vele kleine en grote straten door Brussel. Hij zet ons vlak bij de grote markt af en wij krijgen de tijd om even rond te kijken. Ons groepje wilt heel graag op een terrasje zitten, maar een plek voor tien personen vinden is niet makkelijk in de drukte. Na een tijdje zoeken is het toch gelukt. Iedereen ging lekker zitten en toen kwamen we tot de ontdekking dat Alie weg was. Els raakt een beetje in paniek. Zij weet nog wel dat Alie graag een horloge wilt kopen. Na een aantal winkels bezocht te hebben, hebben we haar uiteindelijk weer teruggevonden. Alie zei: "je zou me toch helpen om een horloge te kopen? Ik was je kwijt." Er kwamen toch wel een aantal tranen en ze had ook pijn in haar buik. Door dat gezoek was er geen tijd meer om een drankje te doen op het terras, want de bus wachtte op ons met alle andere mensen er al in. We moesten ongeveer 300 meter lopen met veel traptreden omhoog, dus dat ging allemaal niet zo snel. We kregen toen ook nog een regenbui over ons heen.. Uiteindelijk zijn we er toch gekomen. Terug op de boot, met wat vertraging, wacht ons weer een heerlijk diner. 's Avonds is er bingo. Ze vinden dat allemaal leuk, maar uiteindelijk zitten Bert en Els de bonnetjes af te strepen. Ricky wint een prijsje, een pot snoepjes, ze deelt ze gelijk uit. Ricky is er blij mee. Daarna gingen we allemaal moe, maar voldaan naar bed.



Woensdag 13 augustus

We varen al vroeg weg uit Brussel, namelijk om 06:30 uur. De motoren draaien op volle toeren en wij slapen nog even verder . Om 07:30 uur hebben wij iedereen wakker gemaakt. Iedereen ging zich even wassen en aankleden en daarna was het tijd voor weer een heerlijk ontbijt. De boot brengt ons naar Antwerpen , waar we besluiten om niet met een rondrit mee te gaan. Alie voelt zich niet zo lekker en de rest heeft er niet zo veel zin in. Ze willen een slaapje doen overdag. Prima hoor, daar is het namelijk vakantie voor. We vinden in onze hutten een uitnodiging met twee maskers voor een Venitiaans gemaskerd diner. Nou, dat vinden we wel wat. Het personeel is weer erg mooi verkleed tijdens het diner en er was een geweldige sfeer. Ook dit diner was weer voortreffelijk. 's Avonds is er een quiz in de salon en van alle vragen hebben wij er in totaal drie goed. Dat is toch super van onze mensen. Na een gezellige avond, met een hapje en een drankje, gaan we heerlijk slapen.



Donderdag 14 augustus

De motoren ronken en we vertrekken richting Dordrecht. We blijven nog in bed na het vertrek van de boot en daarna gaan we ons toch maar wassen en aankleden. We hebben een lekker ontbijt in het restaurant. Tussen de middag drinken we een kop koffie in de salon met wat lekkers erbij en na de lunch meren we aan op een plekje wat voor Els erg bekend is. Ze heeft lang in Dordrecht gewoond. We krijgen vanmiddag hulp van Eelco, hij gaat met ons mee op stap. Bert blijft achter op de boot met Ronald, Ricky en Ruud. Zij hebben geen zin. Els brengt ons bij het leukste winkelstraatje van Dordrecht. Het is een geluk dat de boot aanmeert bij dat gedeelte, zodat we maar een klein stukje hoeven te lopen. Er is ook een gezellig terrasje. De zon breekt door. Wat willen we nog meer? We hebben een rolstoel kunnen lenen, maar toen we eenmaal een rolstoel hadden, wilde iedereen er in zitten en konden ze "ineens" niet meer lopen. We hebben hier afspraken over gemaakt: allemaal een stukje in de rolstoel. Alie gaf aan dat ze echt niet kan lopen. "Echt niet", zei ze. Hoe slim. Eelco en Els brengen de mensen weer netjes aan boord, waar we een "Captainscocktail" aangeboden krijgen in de salon. Eelco kan niet bij het Captainsdiner blijven, want hij heeft een andere afspraak. Maar in ieder geval bedankt voor je hulp, Eelco! We hebben heerlijk gegeten en daarna was er live muziek in de salon. Weer gaat Evelien de dansvloer op met haar hondjes. Els loopt een blauwtje op. Ja, Jappie wilt met haar dansen en start daar ook mee, maar halverwege de muziek was hij ineens verdwenen. Is hij misschien zijn tanden zoeken die hij niet in had? Ik weet het niet. Opeens zegt Bert dat Jappie naar bed is. Nou, daar sta je dan Els. Leuk hoor! We hebben toch een gezellig avond gehad. Lekker slapen allemaal.



Vrijdag 15 augustus

Vanmorgen om 07:00 uur starten de motoren. En ja, daar varen we Dordrecht uit, op naar Gorkum. Het ontbijt smaakt weer lekker. Terwijl we een kop koffie drinken, komen we in Gorkum aan. De vakantiegangers mogen kiezen of we aan wal gaan of dat we op de boot blijven. De keuze is vrij. Bert gaat uiteindelijk alleen met Ruud de stad in om nog wat inkopen te doen. Er gaan een paar vakantiegangers rusten en de anderen zitten op het bankje aan de overkant heerlijk in het zonnetje. Opeens gaat de stoomfluit. Dat is het teken dat de boot gaat vertrekken. Net na het vertrek gaan we al weer lunchen. Het lijkt wel of we alleen aan het eten en aan het varen zijn gedurende deze vakantie. We varen naar Zalt Bommel, waar we om 15.00 uur aan komen. En weer kunnen we gaan stadten. Wij kiezen ervoor om aan boord te blijven en de koffers te gaan pakken. Dat vinden de mensen prettig, want dan is dat maar klaar. Voor het diner is alles gepakt. Vanavond is er een video van Andre Rieu te zien in de salon. Iedereen wilt kijken. De stoelen worden verschoven, om maar zo goed mogelijk te kunnen kijken op het grote tv-scherf. Iedereen gaat na afloop tevreden naar bed. Er is wel een bepaalde spanning, omdat het de laatste nacht is. Welterusten allemaal.



Zaterdag 16 augustus

De laatste dag. 's Morgens het gewone ritueel om de dag te beginnen. Eerst ontbijten, de pillenronde, nog even de laatste spulletjes inpakken en dan is er alweer koffie met wat lekkers. We delen de diploma's uit en de mensen waarderen dit. Verder schudden de deelnemers wat handen met de medepassagiers. Het is tenslotte de laatste ochtend. Alle koffers worden verzameld bij de receptie en wij gaan nog even genieten van een warme lunch. Na de lunch is het echt afgelopen. We gaan richting Arnhem. We komen prima op tijd aan. We nemen afscheid van elkaar met een dikke knuffel en daarna gaat iedereen naar de gereedstaande taxi's.



Het was een leuke en gezellige reis en wie weet tot ziens bij een reis met Tendens!